



# Dagboeknotities 1914 - 1918 van Achiel Lefever Wachtmeester, Maréchal des Logis, bij de Gendarmerie

(bewerker kleinzoon Frans Vanzielegem)

Achiel Lefever (°Poperinge 1873 - † Lichtervelde 1945)  
heeft veel genoteerd gedurende de Grote Oorlog.

Hij schreef korte notities: over het weer en over zijn werk (patrouille, planton,...) over zijn bezoeken en ontmoetingen, zijn correspondentie, zijn geldmiddelen en aankopen. Intussen ook over de lokale oorlogsgebeurtenissen: beschietingen, aankomst van troepen en vluchtelingen.

Hij schrijft in het Vlaams van zijn tijd, in een toendertijdse spelling en soms volgens het gehoor. In deze zinnen staan Franstalige benamingen en diensttermen, ook Westvlaamse woorden. De bewerker legde geduldig uit en gaf gegevens over vermelde personen en plaatsen.

Door deze bladzijden krijgen we een beeld van het werk als gendarme achter het front: in Ieper, Dranouter, Poperinge en Watou. Dit was territoriaal werk verzwaard met opdrachten door oorlogsgebeurtenissen. Achiel Lefever hielp overal inwoners en vluchtelingen, intussen hielp hij familieleden. Hij moest al gesnapte deserteurs overbrengen maar was geen echte pottenpakker.

Deze publicatie beoogt geen wetenschappelijke verantwoorde tekstweergave te worden. We kregen wel een leesbare tekst met veel informatie. (R.V. Verbeke)

