

Stad Ieper geheel in brand

Zaterdag 1 mei veel gebombardeerd. Zondag 2 mei 1915 veel werk met de dieven. Om 6 uur grote aanval en geschut met alle slag van bommen. Maandag 3 mei slecht weder, 's voormiddags geschoten met 420 op

Ieper. Ontvangen voor mei en achterstallen 429

f., ik bezit nu 550 f. in portefeuille en 44 in porte-monnaie.

Dinsdag 4 mei regen geheel de dag, Ieper beschoten met grote en kleine stukken. Woensdag 5 mei goed weder, weinig geschoten.

Donderdag 6 mei goed weder, geholpen in de keuken, weinig geschoten, grote brand bij St Nicolaaskerk en de straten er rond.

De 7 mei goed weder, naar Poperinge gereden met chef Coenen, 400 f. aan moeder afgegeven, weinig geschoten.

De 8 mei goed weder, hevig gebombardeerd, veel bommen op en rond de kazerne gevallen. Zondag 9 mei rustig in Ieper, niemand mag nog in de stad blijven. Maandag 10-5 verhuist naar de steenweg op 2 kilometer van de stad. Geheel de stad staat in brand, 't is wreed om zien. De 11 mei terug naar Ieper om nog te redden uit de kazerne die reeds in brand stond, 's namiddags nog grote branden en veel schieten.



het boek is te bestellen aan 14,18 € bij:

Frans Vanzieleghem
Burgemeester Callewaertlaan 63
8810 Lichtervelde
tel. 051 72 27 64
frans.vanzieleghe@skynet.be
BE 97-0010-2935-9249

en bij de Heemkundige Kring
Karel Van de Poele - Lichtervelde
068-2075562-80